



Culinaire week 02-7-21 / 09-7-21

't Volderke Dongen



Wij zijn op 2 juli vertrokken uit Arnhem en gingen we Dirkje ophalen in Veenendaal. Hierna gingen we naar Dongen, waar Jenny al op ons stond te wachten. Even later kwamen Mariek en Arno die werden gebracht door hun ouders. De begeleiders waren Frieda L. en Frieda H.



Dag 1 – Vrijdag, 02-7-21

De heenreis verliep super! Toen we aankwamen hebben we de kamers verdeeld, ieder kreeg een eigen kamer met een badkamer. Daarna hebben we soep gegeten, en witte bolletjes met knakworst.



Elke avond eventjes de benen strekken, en het eten laten zakken.



Hier gingen we de taarten alvast uitzoeken die we later deze week gingen bakken. Jenny had daar speciale boeken voor meegenomen.

Dag 2 – Zaterdag, 03-7-21

We hebben lekker geslapen in onze nieuwe bedden. Daarna zijn we naar Oosterhout geweest in een groot winkelcentrum. Een parkeerplaats zoeken met een grote bus is heel moeilijk, maar het is weer geluk dankzij onze goede chauffeur Frieda L.



Nog even winkelen in de HEMA.

Leuke momenten in de feestwinkel.



Door al dat winkelen hadden we wel dorst gekregen





Nog even snel etenswaren inslaan...

Vanavond ging Frieda H. en Jenny het avondeten klaarmaken. We hebben aardappeltjes speklappen gebakken en bietensalade gemaakt. En ook nog sla.



Dirkje ging een hele mooie slinger maken. En 's avonds gingen we nog sjoulen.



Dag 3 – Zondag, 04-7-21

Lekker uitgeslapen en een heerlijk ontbijt. Tijdens het verzorgen van Mariek vertelde ze dat ze vandaag 6 jaar getrouwd is, we hebben dit gevierd met koffie en een cakeje. 's Middags appeltaart gebakken. Verzorgd door Jenny en 's avonds pasta gegeten.





Dag 4 – Maandag, 05-7-21

Vandaag zijn we naar de Beekse Bergen geweest, waar we gevaren hebben, gewandeld en met de eigen bus door de safari gereden hebben. 's Avonds uit eten. Hier een indruk van alles:







's avonds aten we pannenkoek met: kaas, ui, spek, champions noem het maar op. Als toetje nog een ijsje. In ons huisje moesten we uitbuiken en wandelen.



Dag 5 – Dinsdag, 06-7-21

Vandaag uitgeslapen, en in de middag boodschappen gedaan voor de kookworkshop, van de kok Johan. We hebben gekozen voor zelfgemaakte pizza's en cheesecake dit gaan we morgen maken. 's Middags hebben we tour de France gekeken en 's Avonds hebben we zelf hamburgers gebakken met aardappeltjes, appelmoes, sla en restjes bietensalade. Na het eten hebben we spelletjes gedaan. Niet te vergeten, we hebben ook nog de slingers van Dirkje opgehangen.



Dag 6 – Woensdag, 07-7-21

Vandaag de grote dag.... De kookworkshop van Johan. *Pizza en Cheesecake.*







Dag 7 – donderdag, 08-7-21

Vroeg opgestaan want we moesten om 11u bij de manege zijn. Een kwartiertje rijden met de bus. We deden een huifkar tocht en gingen koffie drinken bij de golfbaan. En we zijn 's middags om 14u uiteten geweest bij de Jacobs hoeve. En helaas moesten we de koffers weer inpakken.







Dag 8 – Vrijdag, 09-7-21

's morgens vroeg opgestaan, de laatste spullen in de koffers gedaan en heerlijk ontbeten. Alles opgeruimd. We zaten klaar om opgehaald te worden. Eerst kwamen de vader en schoonvader van Arno en Mariek. Daarna kwam de taxi voor Jenny en Dirkje.





We hebben een heerlijke en gezellige week gehad. En we willen volgend jaar allemaal weer mee met Tendens.

Wist u datt... Jenny super goed kan bakken en koken.

Wist u datt... Dirkje heel goed kan opruimen.

Wist u datt.... Mariek en Arno nog steeds verliefd zijn na 6 jaar.

Wist u datt.... Frieda en Frieda ook Esther en Momiek genoemd werden.



Wat is liefde...

...Samen voetbal kijken





